



ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΣΟΥ

Σε μια περίοδο που οι αντιθέσεις του καπιταλισμού οξύνονται, οι κοινωνικές ανισότητες και το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών αυξάνεται, ο λαός καλείται στις 26 Μαΐου να κατέλθει στις κάλπες για τις Ευρωεκλογές.

Για την ΕΔΟΝ, η Ευρώπη σήμερα δεν είναι αυτή που θέλουμε. Δεν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των αντιλαϊκών πολιτικών. Θέλουμε την Ευρώπη που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, που να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού και των ευάλωτων ομάδων και να προωθεί στην πραγματικότητα τις αρχές και τα ιδανικά της δημοκρατίας.

Ο δικός μας δρόμος, είναι η ψήφος σου να αποτελέσει φραγμό στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα από τη δεξιά και τη σοσιαλδημοκρατία, χέρι – χέρι με την ακροδεξιά, στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ΑΚΕΛ να συνεχίζει να αποτελεί τη δύναμη που με συνέπεια προωθεί τις πολιτικές οι οποίες σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το συμφέρον των πολλών, για μια Ευρώπη των λαών.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και αφού η κάθε ψήφος μετρά, καλούμε τον κάθε νέο και νέα να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι τις 2 Απριλίου, και στις 26 Μαΐου να στηρίξει ΑΚΕΛ–Αριστερά–Νέες Δυνάμεις, ενισχύοντας το και στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχεις λόγο να ψηφίσεις. Σε αυτές τις εκλογές, δώσε δύναμη στη φωνή σου, σε αυτούς που πραγματικά διεκδικούν και δίνουν αγώνες καθημερινά εντός και εκτός του κοινοβουλίου.

**>> Διαβάστε
Επίσης**

Σελ. 2

>> Προμελετημένο
συνειδητό πολιτικό
και οικονομικό
έγκλημα το
ξεπούλημα του
Συνεργατισμού

Σελ. 3

>> Στεγαστικό
πρόβλημα – Ώρα
μηδέν

Σελ. 4

>> Φυσικό αέριο
για το λαό ή για το
κεφάλαιο;

ΕΥΡΩΕΚΚΛΟΓΕΣ 2019
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ





Προμελετημένο συνειδητό πολιτικό και οικονομικό έγκλημα το ξεπούλημα του Συνεργατισμού

Η απαράδεκτη και εσιθελική στάση της Κυβέρνησης για απαξίωση του πορίσματος του Συνεργατισμού, κάθε άλλο παρά έκπληξη θα μπορούσε να προκαλέσει. Είναι γεγονός, ότι εννιά μήνες μετά την στημένη κατάρρευση του Συνεργατισμού, το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής καίει όχι μόνο τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και τις προσχεδιασμένες τακτικές της Κυβέρνησης αλλά και του ίδιου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, ως ήταν αναμενόμενο, ο κ. Αναστασιάδης αντί να επωμισθεί τις ευθύνες που του καταλογίζονται για την μη απομάκρυνση του κ. Γεωργιάδη από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, εντούτοις διαλαλεί ότι επικροτεί και υιοθετεί κάθε πράξη του Υπουργού ωσάν να είναι δικές του.

Ενώ το πόρισμα, ξεκάθαρα τονίζει και αναλύει ότι η διάλυση του Συνεργατισμού έλαβε χώρα μετά το 2013 και τις πολιτικές της παρούσας

Κυβέρνησης, τόσο ο κ. Αναστασιάδης όσο και ο «άριστος» του κ. Γεωργιάδης επιχειρούν για ακόμη μια φορά να αποσεισουν τεχνηέντως τις ασήκωτες και αυταπόδεικτες ευθύνες τους για το άριστα στημένο έγκλημα διάλυσης του Συνεργατισμού. Αρνούνται επιδεικτικά να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ακόμη και για το φόρτωμα των 8 δις στους φορολογούμενους, οι οποίοι για άλλη μια φορά βρέθηκαν έρμαιο των πράξεων της Κυβέρνησης.

Διατυμπανίζουν δε, δια εμφανίσεων τους στις μεσημεριανές εκπομπές ότι το πόρισμα δεν είναι δικαστικό έγγραφο το οποίο να τους υποχρεώνει να το αποδεχθούν. Επιχειρούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, αρνούμενοι να παραδεχθούν ή έστω να κατανοήσουν ότι το πόρισμα είναι ένα εμπειριστατωμένο και τεκμηριωμένο πόρισμα της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής.

Προκύπτει λοιπόν, ότι το πόρισμα αποτελεί καίριο πλήγμα και απόδειξη της ανικανότητας της παρούσας κυβέρνησης για κοινωνικοοικονομική πολιτική ενός κράτους δικαίου. Ουσιαστικά, για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση δείχνει την απροθυμία της ως προς την ανάληψη των ευθυνών της για την κατάντια της. Η περιφρόνηση του πορίσματος αποτελεί πλήγμα, όχι μόνο για την ίδια την δημοκρατία, αλλά και τους θεσμούς.

ΕΔΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

W www.edon.org.cy



Κεντρικό Συμβούλιο ΕΔΟΝ

t @ccedon



Κ.Σ. ΕΔΟΝ



#EDONNews

Γραφείο Τύπου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ



Στεγαστικό πρόβλημα – Ώρα μηδέν

Το στεγαστικό πρόβλημα είναι πλέον ιδιαίτερα έντονο. Η τραπεζική κρίση και η παράλληλη αύξηση στις τιμές αγοράς ή ενοίκιασης ακινήτων, οδηγεί τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε αδιέξοδα. Οι εργασιακές συνθήκες που επικρατούν, οι μισθοί πείνας και το ψηλό κόστος ζωής (καύσιμα, ηλεκτρισμός κ.ο.κ) σε συνδιασμό με την ελλιπή Στεγαστική πολιτική που παρέχεται από το κράτος, οδηγεί χαμηλόμισθους νέους εργαζόμενους ή χαμηλοσυνταξιούχους στο δρόμο. Πλέον είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο οι άστεγοι στα αστικά κέντρα. Τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Οι φοιτητές δυσκολεύονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή σε αρκετές περιπτώσεις δεν τις ξεκινούν καν!

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το κράτος, μέσω των κυβερνώντων δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αναλάβει ρόλο προστάτη στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αυτό όμως δεν οφείλεται σε έλλειψη πολιτικής βούλησης. Είναι η δική τους ιδεολογία, ο νεοφιλελευθερισμός που τους καθοδηγεί στις πολιτικές τους αποφάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε την κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, αντί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολλών, να κουτσουρεύει περαιτέρω τις κοινωνικές παροχές. Για παράδειγμα, η Φοιτητική Μέριμνα παρουσιάζει αποκοπές 23 εκ. συνολικά από τους προϋπολογισμούς τα τελευταία 6 χρόνια. Το κράτος, ξηλώνει το κοινωνικό δίκτυο αντί εν καιρώ κρίσης, να το ενισχύει.

Στο ΤΕΠΑΚ, η Προοδευτική Κ.Φ. κατάφερε να παραχωρείται εκ μέρους του Πανεπιστημίου, επίδομα στέγασης σε όσους φοιτητές πληρούν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και ενοικιάζουν διαμέρισμα. Είναι η ιδανική λύση; Προφανώς και η απάντηση είναι αρνητική. Το κράτος είναι αυτό που έπρεπε να διασφαλίζει το δικαίωμα στη στέγαση και όχι οποιοσδήποτε άλλος θεσμός. Στην απουσία όμως ολοκληρωμένης Στεγαστικής πολιτικής, πρέπει να βρούμε τις λύσεις ώστε να ασκήσουμε πιέσεις για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στη στέγαση για όλους.





Φυσικό αέριο για το λαό ή για το κεφάλαιο;

Ο εντοπισμός του κοιτάσματος «Γλαύκος» στην Κυπριακή ΑΟΖ οδήγησε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση σε βαρύγδουπες και πανηγυρικού τύπου δηλώσεις. Ο εντοπισμός του κοιτάσματος είναι ελπιδοφόρος και επιφορτίζει την κυβέρνηση με ευθύνη για να αξιοποιηθεί προς όφελος τους κυπριακού λαού. Οι πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ μέχρι σήμερα στα ζητήματα φυσικού αερίου, δεν μπορούν να μας αφήνουν αισιόδοξους.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ απέδειξε τα τελευταία χρόνια την αδράνεια και τους αυτοσχεδιασμούς με τους οποίους χειρίζεται τα ζητήματα φυσικού αερίου. Τρανό παράδειγμα η ακύρωση της ολοκληρωμένης στρατηγικής της κυβέρνησης Χριστόφια και η συνεχιζόμενη προχειρότητα την οποία ακολουθούν οι κυβερνώντες στην ενεργειακή πολιτική. Τρανταχτό παράδειγμα, αποτελεί η διάλυση της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων που βρισκόταν σε διαδικασία πρόσληψης συμβούλων για τη δημιουργία τερματικού υγροποίησης.

Πέραν των πιο πάνω, οι κυβερνώντες επιδιώκουν το ξεπούλημα του κοιτάσματος «Αφροδίτη», με την αλλαγή συμβολαίων τα οποία θα ελαχιστοποιήσουν τα έσοδα για την

Κυπριακή Δημοκρατία και παράλληλα θα δημιουργήσει τον κίνδυνο να επιδιώξουν και άλλες εταιρείες αλλαγές συμβολαίων.

Δεν έφταναν οι προχειρότητες στο κομμάτι της διαχείρισης των υδρογονανθράκων, η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ δεν προέβη ούτε στις απαραίτητες ενέργειες για να θωρακίσει την Κυπριακή Δημοκρατία από τις τουρκικές παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ. Τόσο η στασιμότητα στο Κυπριακό με την αλληλοεπίρριψη ευθυνών από τους δύο ηγέτες, αλλά και η ανυπαρξία πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής που θα θωρακίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, αποδεικνύουν πως οι πανηγυρισμοί για το κοιτάσμα «Γλαύκος» δεν εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση τον κυπριακό λαό.

Είναι ξεκάθαρο ότι και στα ζητήματα των υδρογονανθράκων, η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λαού μας, αλλά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων ακολουθώντας πιστά τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή.

