



Κρίση πανδημίας, κρίση Δημόσιας Υγείας

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει το χαρακτηριστικό της ραγδαίας εξάπλωσης, αφού ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός. Ο ρυθμός της μετάδοσης του όμως, δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα άλλο, ακόμα πιο ραγδαία εμφανιζόμενο χαρακτηριστικό του. Αυτό της απογύμνωσης της Δημόσιας Υγείας. Ο ρυθμός που η κρίση της πανδημίας αποκαλύπτει τα κενά στη Δημόσια Υγεία, μετατρέπει την κρίση πανδημίας σε κρίση της ίδιας της Δημόσιας Υγείας.

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η επιδημία του κορωνοϊού, δε θα αναβαθμιζόταν σε πανδημία εάν τα κράτη συστηματικά δεν αποδυνάμωναν τα συστήματα της Δημόσιας Υγείας. Η Υγεία στον καπιταλισμό, αντιμετωπίζεται ως ένα εμπόρευμα και όχι ένα αγαθό δημοσίου συμφέροντος. Σαν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, έχουμε ποιότητα υγείας, αντιστρόφως ανάλογη του βάθους του κουμπαρά μας.

Στην Κύπρο, γινόμαστε μάρτυρες συστηματικής αποδόμησης των Νοσηλευτηρίων μας. Το βάρος της κρίσης που αντιμετωπίζουμε ελέω πανδημίας κορωνοϊού, βαραίνει τις πλάτες της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ και των πολιτικών λιτότητας που εφάρμοξε στα πλαίσια της δικής τους φιλοσοφίας. Η υποστελέχωση, η έλλειψη φαρμάκων, τεχνικού και υλικού εξοπλισμού, είναι μερικά παραδείγματα από την κατάσταση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Τα δημόσια νοσηλευτήρια θα έπρεπε να αποτελούν την ασπίδα και το δόρυ της Δημόσιας Υγείας, τη ραχοκοκκαλιά του συστήματος μας και όχι το φτωχό συγγενή.

Ας είμαστε ειλικρινείς λοιπόν. Σε ένα σύστημα που επιδιώκει να απομυζεί το κέρδος από παντού, ο τομέας της Υγείας δεν θα αποτελούσε εξαίρεση. Η κρίση της πανδημίας και η κάθε κρίση που θα προκύψει στο μέλλον, πρέπει να βρίσκει την υγεία ως βασικό δικαίωμα, δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, το οποίο ένα κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες του. Αλλιώς κάθε φορά, θα τρέχουμε να μαζεύουμε τα σπασμένα.



>> Διαβάστε Επίσης

Σελ. 2

>> Επτά στους δέκα εργαζόμενους δεν έχουν Ταμείο Προνοίας

Σελ. 3

>> Αφισκόλληση και «εξώδικα πρόστιμα» ενάντια στα σχολεία – εξεταστικά κέντρα από την ΠΣΕΜ

Σελ. 4

>> Κανένας μετανάστης δεν είναι εχθρός μας, κάθε εργαζόμενος είναι σύμμαχος μας

Επτά στους δέκα εργαζόμενους δεν έχουν Ταμείο Προνοίας

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, σήμερα λειτουργούν περίπου 950 Ταμεία Προνοίας, σε σύγκριση με 2.100 που υπήρχαν πριν την κρίση, αφού πολλά διαλύθηκαν μετά το κούρεμα του 2013. Είναι τραγικό το γεγονός ότι επτά στους δέκα εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν Ταμείο Προνοίας, λόγω της άρνησης πολλών εργοδοτών να προσφέρουν αυτό το δικαίωμα. Επιπλέον βάσει μελέτης της εταιρείας επαγγελματικών υπηρεσιών Aon Cyprus, μόλις 2% των εργαζόμενων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αναμένεται να αποταμιεύσουν ιδιωτικούς συνταξιοδοτικούς πόρους που θα υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για επαρκή συνταξιοδότηση στο 65ο έτος της ηλικίας τους.



Οι αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη εδώ και χρόνια πλήττουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τα πιο πάνω στοιχεία και δεδομένα, αποτελούν ακόμα ένα παράδειγμα της επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι από την κυβέρνηση και τις πολιτικές της. Μέσα από τη διάλυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων και εκβιάζονται οι εργαζόμενοι για να δέχονται επισφαλείς όρους εργασίας.

Με όλα αυτά τα δεδομένα, πρόσφατα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Βουλής (ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ), απέρριψε πρόταση η οποία υποχρέωνε τους εργοδότες να προσφέρουν Ταμείο Προνοίας στο σύνολο των εργαζομένων, εκεί και

όπου υπάρχουν ταμεία. Δεν μας εκπλήσσει φυσικά αυτή η στάση των κυβερνώντων και άλλων πολιτικών κομμάτων. Η εξυπηρέτηση του κεφαλαίου αποτελεί ευαγγέλιο που η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα τηρεί ευλαβικά.

Εμείς ξεκαθαρίζουμε για ακόμα μια φορά ότι αντιστεκόμαστε στις πολιτικές αυτές. Συνεχίζουμε τον αγώνα για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για επαναφορά των κεκτημένων, για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, βελτίωση των μισθών. Τον αγώνα ενάντια σε όλα όσα φτωχοποιούν τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά.



ΕΔΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



www.edon.org.cy



Κεντρικό Συμβούλιο ΕΔΟΝ



@cccedon



Κ.Σ. ΕΔΟΝ





Αφισοκόλληση και «εξώδικα πρόστιμα» ενάντια στα σχολεία – εξεταστικά κέντρα από την ΠΣΕΜ

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) πραγματοποίησε στις 4 Μαρτίου μια σειρά από συμβολικές δράσεις ενάντια στο φλέγον θέμα των εξετάσεων ανά τετράμηνο.

Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε αφισοκόλληση στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης σε όλο το νησί, ούτως ώστε να θυμίσει μαθητές, γονείς και καθηγητές, ότι τα σχολεία δεν πρέπει να είναι εξεταστικά κέντρα, αλλά χώροι όπου οι μαθητές μορφώνονται ολόπλευρα.

Επιπλέον, επέλεξαν ένα πρωτότυπο τρόπο για να αφυπνίσουν τους εκπαιδευτικούς και να τους καλέσουν να συστρατευθούν μαζί τους. Τοποθέτησαν φυλλάδιο σε μορφή εξώδικου προστίμου στα αυτοκίνητα των καθηγητών, μέσα από το οποίο τους καλούσαν να «πληρώσουν» με αγώνα και προσπάθεια, ούτως ώστε να επιτευχθεί το σημαντικότερο: «διαμόρφωση σχολείου που θα μορφώνει ολόπλευρα και όχι να εξοντώνει».

Οι μαθητές τον τελευταίο καιρό, νοιώθουν πως το Υπουργείο Παιδείας αγνοεί τις αντιδράσεις τους και παρά τις δεσμεύσεις που έδωσε τον περασμένο Δεκέμβριο, η ΠΣΕΜ ακόμα αναμένει να καλεστεί σε διάλογο. Όσο η ΠΣΕΜ και οι μαθητές βλέπουν το Υπουργείο να σφυρίζει αδιάφορα και να συνεχίζει να στηρίζει αναντίρρητα τις εξετάσεις ανά τετράμηνο, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα για καλύτερες μέρες στην παιδεία.

Για ακόμα μια φορά, οι μαθητές καλούν το Υπουργείο σε συνάντηση για να καταθέσουν τις απόψεις τους και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν με αγωνιστικές δράσεις μέχρι το τέλος.

Ως ΕΔΟΝ, είμαστε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους μαθητές. Πιστεύουμε πως οι μαθητές δικαιούνται ένα σχολείο που να προσφέρει ολόπλευρη μόρφωση και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Σε αυτό τον αγώνα, η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει να στέκεται στο ίδιο ανάχωμα με τους μαθητές μέχρι και τη στιγμή της δικαίωσης.

Θα το πούμε για ακόμα μια φορά: Η παιδεία είναι δικαίωμα και η ολόπλευρη μόρφωση ο μόνος δρόμος.



Κανένας μετανάστης δεν είναι εχθρός μας, κάθε εργαζόμενος είναι σύμμαχος μας

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες της κρίσης στο μεταναστευτικό-προσφυγικό με χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη από τη Μεσόγειο, αλλά κυρίως μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων.

Η ένταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα έδωσε την ευκαιρία σε εθνικιστές και ρατσιστές, να ρίξουν το δηλητήριο τους εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών. Αποδείχτηκε για ακόμη μια φορά, ότι ο εθνικισμός και ο ρατσισμός αποτελούν το μακρύ χέρι του ιμπεριαλισμού. Άνθρωποι κατατρεγμένοι από τον πόλεμο και την οικονομική αφαιμάξη των χωρών τους, ψάχνουν στην Ευρώπη το όνειρο μιας αξιοπρεπούς ζωής. Αυτοί οι άνθρωποι μετατρέπονται σε μπαλάκι στον «αγώνα» ΕΕ – Τουρκίας με «ρακέτες» την απαράδεκτη συμφωνία του Δουβλίνου, που εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες στη χώρα πρώτης άφιξης τους και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που αποτελεί ένα πάρε δώσε, με ανθρώπους να αντιμετωπίζονται ως «εμπόρευμα».

Στο συρφετό των ρατσιστικών παραληρημάτων, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και οι εθνικιστές στην Κύπρο. Αυτό συμβαίνει με την ενθάρρυνση της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, η οποία όχι μόνο δεν λειτουργεί με πλάνο, αλλά δεν διεκδικεί καν τα κονδύλια που διαθέτει η Ε.Ε. για το μεταναστευτικό – προσφυγικό.

Καταδικάζουμε τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στις οποίες συμμετέχει και η ΕΕ, που δολοφονούν και προσφυγοποιούν ανθρώπους για την εξυπηρέτηση των μονοπωλίων. Καταδικάζουμε επίσης τις πολιτικές της ΕΕ που εγκλωβίζουν τους ανθρώπους στις χώρες του Μεσογειακού νότου και δημιουργούν εκρηκτικές καταστάσεις στις χώρες αυτές. Καταδικάζουμε τις πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη, η οποία καθυστερεί μέχρι και 5 χρόνια να εξετάσει τις αιτήσεις πολιτικού ασύλου και δεν αξιοποιεί τα κονδύλια της ΕΕ.

Η ΕΔΟΝ, στέκεται δίπλα στους πρόσφυγες και στους μετανάστες και καλεί κάθε εργαζόμενο, Κύπριο και ξένο, σε μέτωπο ενάντια στον κοινό εχθρό, την πλουτοκρατία και τον ιμπεριαλισμό.

