

Οι επαγγελματίες υγείας ασπίδα του λαού... Σας ευχαριστούμε!



Ένα χειροκρότημα και ένα ευχαριστώ δεν είναι αρκετό για να δείξει την ευγνωμοσύνη μας προς του επαγγελματίες υγείας που δίνουν καθημερινή μάχη στην πρώτη γραμμή κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, με μόνη τους αποστολή να μένουμε εμείς οι υπόλοιποι υγιείς στα σπίτια μας.

Την ώρα που σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης αγωνιά για το αύριο και για τα κατάλοιπα που θα αφήσει πίσω της η Πανδημία του ιού, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό και υποστηρικτικό προσωπικό, θέτουν τους εαυτούς τους και την ατομική τους προστασία σε κίνδυνο, για να παραμείνουμε εμείς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα ασφαλείς.

Δυστυχώς, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι επαγγελματίες υγείας στην Κύπρο έρχονται αντιμέτωποι με την προχειρότητα οργάνωσης σε διάφορους τομείς και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στον προστατευτικό εξοπλισμό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, εξάλλου, που διαφάνηκε πως η εφαρμογή του ΓεΣΥ σε κάποια επίπεδα είναι στον αυτόματο, αφού πολλές φορές γιατροί και νοσηλευτές διαμαρτυρήθηκαν πως υπάρχει υποστελέχωση στους τομείς τους και ελλείψεις βασικού εξοπλισμού, με την κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ να ρίχνει το φταίξιμο αλλού και να «σφυρίζει αδιάφορα».

Την ώρα που κάποιοι αποκαλούν «ήρωες» αυτούς τους ανθρώπους, έρχονται και χαράζουν πολιτικές που εναντιώνονται σε αυτούς, δηλώνοντας δημόσια ότι όλα κυλούν ομαλά. Την ώρα που κάποιοι ονειρεύονταν ένα πολυασφαλιστικό ΓεΣΥ, εμείς δείξαμε ότι ο μόνος δρόμος είναι το μονοασφαλιστικό, τονίζοντας ότι πρέπει πρωτίστως να σηριχθούν εμπράκτως τα Δημόσια Νοσηλευτήρια τα οποία είναι η ραχοκοκαλιά του Συστήματος. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Απευθυνόμενοι προς τους επαγγελματίες υγείας, τους διαβεβαιώνουμε ότι η ΕΔΟΝ και ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα είναι δίπλα τους και στηρίζουμε εμπράκτως κάθε αγώνα που δίνουν για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Σας ευχαριστούμε.



>> Διαβάστε Επίσης

Σελ. 2
>> Η Κούβα υψώνει ξανά τη σημαία της αλληλεγγύης

Σελ. 3
>> Κυβέρνηση Αναστασιάδη και Κορωνο...Γκάφες

Σελ. 4
>> Η Helin Bolek και η ανυπότακτη αφοσίωση της στα ιδανικά της ελεύθερης έκφρασης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης

Η Κούβα υψώνει ξανά τη σημαία της αλληλεγγύης

Η πανδημία του κορωνοϊού, αποτέλεσε ένα ακόμη χαστούκι στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα του κεφαλαίου και των θεσμών που το συντηρούν. Οι συνθήκες και τα γεγονότα που διαδραματίζονται σήμερα αποδεικνύουν ακράδαντα την ανάγκη, για την αναπόφευκτη, νομοτελειακή ανατροπή του συστήματος, μια κοινωνία ποιοτικά ανώτερη. Που θα έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια κοινωνία που θα στέλνει γιατρούς και όχι στρατούς, όπως σωστά σημείωνε ο Φιντέλ Κάστρο.

Σήμερα, με περισσότερους από 120,000 χιλιάδες νεκρούς από το πέρασμα του κορωνοϊού, ολόκληρος ο πλανήτης γίνεται μάρτυρας του ανθρωπιστικού διεθνισμού και της αλληλεγγύης της Κούβας, μέσα από τις ιατρικές αποστολές της σε δεκάδες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Δύσης που για δεκαετίες ασκούσαν πολεμική εναντίον της.

Στην αντίπερα όχθη, η Κυβέρνηση Τραμπ ενισχύει τα μέτρα για οικονομικό και εμπορικό αποκλεισμό της Κούβας.



Ταυτόχρονα, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται σε διάφορα αστικά κράτη, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν συστήματα υγείας που να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές, καθημερινές ανάγκες του λαού, πόσω μάλλον εν καιρώ πανδημίας. Η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών και ιδιαίτερα μεταξύ κρατών τα οποία συνεργάζονται μέσα από θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μηδαμινή.

Ο σπόρος της Κουβανικής Επανάστασης του 1959, άνθισε ξανά. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η σοσιαλιστική Κούβα σήμερα διαθέτει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα

συστήματα Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σε ολόκληρο τον κόσμο εκατομμύρια άνθρωποι είναι αναλφάβητοι, εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν εκπαίδευση και υφίστανται παιδική εργασιακή εκμετάλλευση, εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε σύστημα υγείας, εκατομμύρια άνθρωποι είναι άστεγοι, ενώ δεν έχουν πρόσβαση σε νερό και είδη υγιεινής. Κανείς από αυτούς όμως, δεν ζει στην Κούβα.

Σήμερα, πολλοί κακοθελητές μιλούν για την αποτυχία του σοσιαλισμού. Πού είναι όμως η επιτυχία του καπιταλισμού;



ΕΔΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



www.edon.org.cy



Κεντρικό Συμβούλιο ΕΔΟΝ



@cccedon



Κ.Σ. ΕΔΟΝ



#EDONNews

Γραφείο Τύπου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ



Κυβέρνηση Αναστασιάδη και Κορωνο...Γκάφες

Είναι αντιληπτό ότι είμαστε σε πρωτόγνωρα μονοπάτια σε σχέση με την πανδημία που ταλανίζει την ανθρωπότητα φέτος. Μερικά συμβάντα είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας και μερικά είναι κάπως λογικά, αλλά όλα, συμβαίνουν στην Κύπρο με πρωταγωνιστή ως επί το πλείστον την κυβέρνηση.

Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση απαιτεί συμμόρφωση με τα μέτρα και συνεργασία από όλους. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε – και δεν πρέπει – άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.

Ας θυμηθούμε μερικά θαυματάκια – γκάφες που έλαβαν χώρα στο πολύπαθο νησί μας.

Μπαίνοντας λοιπόν όπως όλος ο κόσμος σε κατάσταση κορωνοϊοπληξίας στις αρχές Μαρτίου, ο καθόλα αρμόδιος υπουργός Υγείας, βγαίνει να καθησυχάσει τον κόσμο εξηγώντας ότι «εκάμαμεν το ολόκληρο θέμα, μια απλή γρίπη είναι» και φυσικά για αυτό το λόγο δεν χρειαζόμασταν τα νοσοκομεία και για να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε βγάλαμε νοκ άουτ 2 που τα 5 μόλις στις αρχές.

Φάνηκε λογικό (για τους κυβερνώντες) στα πρώτα μέτρα να κλείσουμε τα οδοφράγματα αντί τα αεροδρόμια. Ακολούθως, εντελώς ξαφνικά ένας άλλος υπουργός (των Μεταφορών) παραδέχεται ότι ναυλώνει πτήσεις σε αντίθεση με το διάταγμα του και χωρίς να λένε ποτέ με ποια κριτήρια ήρθαν αυτοί που ταξίδεψαν.

Συνεχίζουμε με τα εξαιρετικά αντανάκλαστικά των κυβερνώντων, οι οποίοι κλείνουν τα αεροδρόμια, βάζουν σε καραντίνα κόσμο, αλλά μετά κάποιου που είχαν μέσο ως δια μαγείας φυγαδεύτηκαν χωρίς εξέταση.

Φτάνουμε στη φάση της λήψης μέτρων με τα οποία θα απαγορεύεται η κυκλοφορία και οι συναθροίσεις, αλλά αν είσαι Μητροπολίτης κάνεις ότι θέλεις παίζοντας κορώνα γράμματα τη ζωή των πιστών και όχι μόνο, αλλά δεν παίρνεις κανένα πρόστιμο. Μια και είπαμε για προστίματα, αν είσαι αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος (ΔΗΣΥ) μπορείς να πάεις στα νοσοκομεία εν μέσω απαγόρευσης, μόνο αν κάνεις χρήση βιντεοκάμερας και το σκηνοθετεί ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, αν όχι, τότε κράτα και 300 ευρώ πρόστιμο.

Δίνουμε το ελαφρυντικό στη διαχείριση της κατάστασης από τους κυβερνώντες επειδή είναι πρωτόγνωρη, αλλά φυσικά δεν εθελουφλούμε στο ποιοι έπληξαν το σύστημα υγείας τα τελευταία χρόνια στο οποίο εν μέσω πανδημίας κραυγάζουν οι ελλείψεις του. Μένουμε σπίτι. Δεν μένουμε όμως απαθείς. Έχουμε άποψη!



Η Helin Bolek και η ανυπότακτη αφοσίωση της στα ιδανικά της ελεύθερης έκφρασης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης



Στις 3 Απριλίου απεβίωσε η Helin Bolek, τραγουδίστρια του παραδοσιακού τουρκικού συγκροτήματος Grup Yorum, η οποία βρισκόταν σε απεργία πείνας για 288 μέρες. Αιτία της απεργίας πείνας ήταν οι διώξεις, οι συλλήψεις και ο γενικότερος κατατρεγμός που υπέστη το συγκρότημα από την κυβέρνηση Ερντογάν, λόγω των αριστερών και προοδευτικών πεποιθήσεων που εκπροσωπούσε.

Το συγκρότημα Grup Yorum στα 35 χρόνια ζωής του, με τη μουσική του και τους στίχους του εκφράζει τις προοδευτικές φωνές της τουρκικής κοινωνίας. Στάση και αντίληψη ζωής που προφανώς δεν έχει χώρο στη συντηρητική και αντιδημοκρατική κοινωνία που ο Ερντογάν τα τελευταία ειδικά χρόνια, όλα και πιο έντονα προσπαθεί να κτίσει. Έτσι, όσον αφορά στην ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος υπήρξε μια σειρά απογορεύσεων από το τουρκικό κράτος, καθώς και διώξεις, απαγωγές και φυλακίσεις μελών και συνεργατών του Grup Yorum.

Δεδόμενης της κατάστασης αυτής, τόσο η Χελίν Μπολέκ όσο και Ιμπραχίμ Γκιιοσέκ, επίσης μέλος του συγκροτήματος, ενέτειναν το δικό τους αγώνα, αρχίζοντας την απεργία πείνας, διεκδικώντας το δικαίωμα τους να εκφράζονται ελεύθερα μέσα από τα τραγούδια τους. Ένας αγώνας που συνοδεύτηκε κατά τη διάρκεια του από μια διεθνή εκστρατεία αλληλεγγύης.

Ως ΕΔΟΝ, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον ευρύτερο αγώνα των προοδευτικών ανθρώπων της Τουρκίας για το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, για τη δημοκρατία και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ανυπότακτη αφοσίωση της Χελίν Μπολέκ στα ιδανικά αυτά, ας εγείρει και άλλες προοδευτικές φωνές που θα αγωνιστούν προς δικαίωση του αγώνα της.

